

Η παιδική εκκινή του Χρήστου Τριπόδη παρουσιάζει

Λάχανα και Χάχανα



ΜΟΥΣΙΚΗ - ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΑΣΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΠΟΔΗΣ - ΤΑΣΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΝ
Φώτης Σπύρος • Βασίλης Ζώης • Φαίη Ψωμαδάκη • Άννα Βασιλείου • Αλέξανδρος Σαριπανίδης
Τζούλια Σπυροπούλου • Μιχάλης Τριπόδης και ο Χρήστος Τριπόδης

ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΧΑΝΑ

ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΛΑΧΑΝΟΧΑΧΑΝΟΧΩΡΑ

The MUSICAL

Λίγα λόγια για το Ιστορικό της παράστασης

Όλα ξεκίνησαν από μια ιδέα του συνθέτη Τάσου Ιωαννίδη, να μελοποιήσει τα στιχουργήματα του βιβλίου της πρώτης δημοτικού, στην προσπάθειά του να βοηθήσει τη μικρή του κόρη Ερμιόνη να τα αποστηθίσει ευκολότερα, (ή για ν' ακριβολογούμε, όλα ξεκίνησαν από την Ερμιόνη!). Έτσι γεννήθηκε το πρώτο cd «ΛΑΧΑΝΑ και ΧΑΧΑΝΑ - 24 τραγούδια από το βιβλίο γλώσσας της Α' Δημοτικού», με την συμμετοχή της Μαρίας Φαραντούρη, του Ευγένειου Σπαθάρη και του Ηλία Μαμαλάκη, που έμελλε να αγαπήσουν μικροί και μεγάλοι!

Σαν να μην έφτανε αυτό, άλλη μια καταπληκτική ιδέα ήρθε και σφηνώθηκε στο μυαλό του ευφάνταστου μπαμπά. Σε στίχους της Παυλίνης Παμπούδη και με τη συμμετοχή της Ελένης Βιτάλη και της Γλυκερίας, έκανε την «Προπαίδια σε Τραγούδια!» Ναι, ναι, όπως το ακούτε. Και για να μη μείνουν παραπονεμένα τα μικρότερα παιδιά, σύντομα ακολούθησε το «Εδώ νηπιαγωγείο!», με τραγούδια για παιδιά προσχολικής ηλικίας και τη συμμετοχή της Φωτεινής Δάρρα, και του Παντελή Θαλασσινού. Ακολούθησαν το «Οι ρυθμοί κι οι Αριθμοί» με την συμμετοχή του Μανόλη Μητσιά και του Γιάννη Κότσιρα, οι «Τραγουδοτσουλήθρες» με την συμμετοχή του Μίλτου Παχαλίδη και της Μελίνας Ασλανίδου, τα «Χριστουγεννιάτικα Λάχανα και Χάχανα» και πρόσφατα τα «Νανουρίσματα για 4 Εποχές».

Τα τραγούδια Λάχανα και Χάχανα είναι πια στα χείλη των παιδιών στο σχολείο, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο.